



Meester J.S. v. Weerdenstraat 18^a
9965 RE Leens
E-mail: obslydinge@lauwerseneems.nl
www.obslydinge.nl

Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 3 november 2016

Agenda

8 november	10-minuten gesprekken
11 november	Sint Maarten
23 december	Kinderen groep 5 t/m 8 zijn 's middags vrij

Jarigen

6 november	Amber Littel
12 november	Britt Geertsema

11 November

We zijn alweer hard aan het werk om leuke lampions te maken in alle groepen. Op vrijdag 11 november willen we de lampions graag op het plein aan de ouders laten zien en een aantal liedjes voor jullie zingen. We nodigen alle ouders om 11.45 uur uit om te komen kijken en luisteren. De ouderraad verzorgt dan een traktatie voor de kinderen. De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen aansluitend om 12.00 uur mee naar huis. Groep 5 t/m 8 heeft 's middags nog wel gewoon les.



Scrooge

Woensdag 21 december is er om 19.00 uur een voorstelling/musical in de sporthal te Leens. Hieraan doen onze kinderen mee, maar ook de leerlingen van de andere 2 basisscholen in Leens en muziekvereniging Wilhelmina. Deze datum kunt u alvast noteren. Meer informatie en een officiële uitnodiging hiervoor ontvangt u in december.

Nieuws uit de groepen:

Groep 1 en 2 Zingen bij het Zonnehuis



Op vrijdag 11 november gaan de kinderen van groep 1/2 van 10:00 uur tot 11:00 uur zingen bij het Zonnehuis. We doen dit samen met de kleutergroep van de Handpalm. De kinderen zullen daar zingen voor de ouderen, hun lampions showen en ook iets over het verhaal van Sint Maarten vertellen. Ze krijgen dan een hele leuke, zelfgemaakte traktatie mee naar huis.

Groep 7 en 8 Juf Tessa van der Laan

Juf Tessa van der Laan gaat de vrijdag in groep 7 en 8 werken. Juf Jantina kan dan haar verlof (BAPO) opnemen. Juf Tessa zal zich verderop in de Flits voorstellen.

Het bezoek aan het zonnehuis

We zijn in groepen van 3 of 4 naar het zonnehuis geweest. Ze vonden het allemaal heel erg leuk. Ze zaten allemaal aandachtig te luisteren, dat was allemaal heel gezellig. Ze werden heel enthousiast door het voorlezen. Ze gaven ons aan het einde allemaal lekkers. De boeken waar we uit lazen waren Pietje Bell, Mees Kees, Hart van inkt, Dik trom en een paar gedichten.

Door: Judith Hovius

Sem, Eva en ik (Merel) gingen naar het Zonnehuis. We lazen voor uit: Dik Trom hoofdstuk 1 Dik heeft een bal met een gaatje. Het was een beetje spannend, maar daar kwamen we wel overheen. Het was gezellig. We hadden liedjes gezongen van vroeger. De mensen waren ook heel leuk! Ze waren enthousiast en heel blij. We vonden het heel gezellig.

Door: Merel Franken

Er zijn 3 groepjes naar het zonnehuis geweest, en hebben alle 3 een stukje voorgelezen iedereen uit het groepje een paar bladzijdes van een paar boeken zoals: Dik Trom, Pietje Bell, Mees Kees en andere boeken. En ook heeft iedereen uit de klas een gedichtje over de herfst voorgelezen. Ik zelf vond het erg leuk en gezellig en het zag er naar uit dat de ouderen dat ook vonden. Iedereen kreeg daarna ook wat drinken en wat lekkers. Dat vond ik zelf ook heel lekker! ☺

Door: Naomi van der Toorn

Naomi en ik gingen op 25 oktober 2016 naar het Zonnehuis om voor te lezen. Eigenlijk moest Tino er ook bij zijn, maar die was ziek. Eerst moest ik voorlezen uit Pietje Bell, daarna kwam Naomi. We deden ook samen het gedichtje. Toen kregen we ranja en wat lekkers. Het was super leuk en gezellig.

Door: Vera Littel

Beste ouders en verzorgers,

Via deze weg wil ik me graag aan jullie allemaal even voorstellen.

Zoals jullie waarschijnlijk weten zal ik vanaf 14 november de nieuwe schoolleider zijn op de Lydinge. Mijn naam is Petra van der Molen en ik woon met mijn man en drie kinderen (6, 8 en 10 jaar) in Loppersum. Ik ben opgegroeid in Eenum. Vanaf 2002 heb ik in Spijk, Oosterwijtwerd en Zeerijp verschillende groepen lesgegeven. Toen de school in Oosterwijtwerd dicht ging ben ik met een collega en de kinderen meegegaan naar de school in Zeerijp. Hier vervulde ik de afgelopen twee jaar de taak als locatieleider. Dit voorjaar heb ik de opleiding schoolleider afgerond.

Vanaf 14 november ben ik dinsdagmiddag, woensdag en donderdag aanwezig op de Lydinge. Voor vragen, kennismaking of andere dingen zijn jullie altijd welkom. Waar mogelijk probeer ik tussen nu en 14 november al aanwezig te zijn in Leens of op vergaderingen van Lauwers en Eems. Via het mailadres van school, ben ik te bereiken.

Ik heb veel zin om samen met jullie, het team en de kinderen te gaan werken. Ik heb met een aantal van jullie al kennism gemaakt en hoop de komende periode dit voort te zetten.

Met vriendelijke groeten,
Petra van der Molen

Margedag

Afgelopen dinsdag hadden we de gelegenheid gehad om als team met elkaar een dag samen te gaan zitten. We zijn begonnen met een kennismaking en hebben daarna de school in kaart gebracht vanuit vier thema's: het team, de leerkracht, de omgeving en de school.

Hier hebben we als team open met elkaar over gesproken. Dit heeft ons een duidelijk beeld van de school gegeven waar we gezamenlijk verder mee aan het werk kunnen gaan.



Kennismaking

Op dinsdagmiddag 8 november zijn de oudergesprekken. Ik wil proberen om op deze middag/avond aanwezig te zijn op de Lydinge.

Helaas, kan ik dit niet beloven. Ik ben op dit moment mijn laatste werkzaamheden aan het afronden bij stichting Marenland, waardoor mijn agenda vol staat met (overdracht)afspraken. Waar mogelijk ben ik aanwezig om kennis met jullie te maken.